



Kære familie, kære venner.

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Håber, at vi må få mange hyggelige og sjove timer sammen i det nye år - fyldt med leg, latter, snak, mad og drikke.

Familie og gode venner kan man kun have for lidt af, så vi sætter stor pris på at være omgivet af jer, og værdsætter og påskønner de timer, som vi bruger sammen, i leg og alvor. I giver livet mening!

Kærlig hilsen fra Anne, Ollie og Poul.



ÅRET SET I BAGSPEJLET



2018 har på mange måder været et godt år.

Vi er nu begge pensionister - mere eller mindre - og har nu på egen krop mærket, hvad alle pensionister i omgangskredsen fortæller: tiden slår slet ikke til!

Det skal dog retfærdigvis også siges, at Anne fortsat tager en stor håndfuld vagter om måneden, samt at jeg fra den 1. oktober er blevet tandlægekonsulent i Region Sjællands Tandpleje ca. 8 timer ugentligt, hvor jeg sagsbehandler på det, der hedder §166-sager. Tilskudsansøgninger fra borgere, der i forbindelse med kræftbehandling har fået kemoterapi eller strålebehandling i hoved- og halsregionen, og der som følge heraf oplever store tandproblemer. Headhundet, og glad for det, ikke mindst fordi samarbejdet med tandplejens leder er ret fantastisk, en vigtig detalje i denne sammenhæng. Jeg er desuden tandlægekonsulent i Sorø Kommune - 1,25 time pr. uge, så det er noget, der rykker ☺ - samt lønnet forretningsfører i Sjællands Tandlægeforening. Meget tilfreds med de 'arbejds-nicher', og den fagpolitiske tilknytning.

Ellers er Ollie en krævende arbejdsgiver, og han forlanger/forventer frisk luft i gerne 4 timer daglig - mellem 8 og 12 km, så han sørger for at vi holder os sunde og raske. Min golfsæson har været 'skrammel', mens Anne har fået mere blod på tanden, og lysten tilbage. Dejligt!

På de næste sider følger året i billeder og tekst. De absolutte højdepunkter har været Ferdinand - 3. barnebarns fødsel og dåb - samt Mettes PhD-forsvar og anerkendelse. Det var bare så stort. Salget af Le Cottage markerer også enden på en epoke, og det var med vemod, at Anne og jeg som de sidste i fællesskabet nød en god uges ferie i Evian. Det er ubetinget en af de bedste ferier vi har holdt i Evian.

Mere om det, og så meget andet på de følgende sider...



Året startede stille og fredeligt, og de første måneder fulgte trop. Sneen så vi først i marts måned, og det lever jeg fint med, også selvom det ser smukt ud.

Den anden uge i marts tog jeg med Mogens Holst, John Due og Jens Henriksen til Portugal, hvor vi spillede 4 runder golf på Aroiera I og II. Vi boede i 2 lejligheder tæt på banen, og havde en rigtig fin tur med fornuftig golf og godt kammeratskab. Selv ikke en aften med kold, helstegt pattegris kunne ødelægge den gode stemning, måske også fordi der var lokal vin i rigelige mængder til at tage den grimme smag af svin ☺.



Sidst i april fik jeg efter flere måneders tilløb endelig taget mig sammen til at få skiftet den slørede linse i venstre øje. Sempel grå stær operation, der forløb som den skulle, og det har været en glæde lige si-den. På grund af bygningsfejl og for stor forskel på højre- og venstre øjes styrke, så var det ikke muligt at montere en linse, der kunne give mig 'brilleløs' syn. Skidt, det lever jeg fint med. Har for længst vænnet mig til at briller er en del af tilværelsen. Billedet her til højre er taget på vej hjem efter operationen. Klappen er gået ned, men det er jo ikke første gang, at det er sket ☺.



Sommervarmen startede allerede i maj måned, og blev bare ved og ved og ved. Sommeren blev solrig, varm, laaang og tør. Faktisk så tør, at jeg flere gange savnede en byge eller 2 - i hvert fald om natten! Golfbanen var helt afsvedet, udsat som den er midt i Holbæk Fjord, og uden skyggende træer eller beskyttelse for den tørre vind. Det samme var vores græsplæne, og den er ikke rigtig kommet sig over udtørringen.

I maj måned fik vi endelig besøg af Anders, Mettes kæreste gennem længere tid. Meget tilfredse med det valg. Anders er en rigtig sød fyr med en god sans for humor (han forstår de fleste af mine vandede farfar-vitser, og kan selv nogle stykker!), og så er han glad for Mette, og hun for ham. Og så taler han dansk, hvilket altså gør det hele ulige lettere ☺.

A photograph of a sunset over a body of water. The sun is low on the horizon, creating a bright, shimmering path of light across the water's surface. The sky is filled with soft, golden light and some clouds. In the foreground, the dark silhouettes of tree leaves and branches frame the top and right sides of the image. A wooden pier with several vertical posts extends into the water from the left and right sides. The overall mood is peaceful and serene.

Solnedgang over Evian
i mere end én forstand!



Selvom vi reelt fik en underskrift sidst i januar måned, så blev salget af Le Cottage først effektueret sidst i juni og senere udskudt til 3. august. Anne og jeg tog en hurtig beslutning - godt at være pensionister! - og besluttede at tage til Evian først i juni måned for at holde vores sidste ferie i lejligheden. 12 dage blev det til og det var nok den bedste beslutning, vi længe har gjort, for kors, hvor var der dejligt. Vi nød det i fulde drag, og det, jeg aldrig havde troet skulle ske, skete, jeg fortrød min beslutning ☺. Nok om det. Det er jeg kommet over, og køber er en meget sympatisk yngre kvinde fra baglandet, der er helt uskyldig i alle de genvordigheder vi er blevet mødt af gennem totalt inkompetente notarer! Vi har fortsat 16.000€ til gode, og Rie og Jakob, der tager det store slæb, de kæmper med næb og klør for at få pengene i hus. Håb forude, men træls er det! På ferien i år fik vi gået ture og set områder i nærmiljøet, som vi aldrig har set før. Underligt, men sandt. Måske også derfor var det en ekstra god ferie. Jeg lader billederne tale!





Lige hjemkommet fra Evian kom meldingen fra Pernille og Martin: I er blevet bedsteforældre igen! Ferdinand kom til verden efter en god og ukompliceret fødsel (bortset fra at seje Pernille gjorde det uden bedøvelse!) den 12. juni. Flot og smuk, og en rigtig lille guldklump. Theodor og Hannibal var lige så glade som forældre og bedsteforældre, så intet kunne være bedre. Han har vokset sig stor og stærk i løbet af det første halve år, og er ikke til at stå for. Drengene er med til at lege, læse og gå tur, og de er rigtig glade for deres lillebror - i alt fald endnu 😊.





Inden vi dog nåede så langt, så besøgte vi Pernille og Martin i Rørvig, hvor de havde lejet et sommerhus i 3 uger - modigt med en nyfødt, for der var lige så varmt der som på Østerbro. Mette og Anders kom også derop, og så blev det både til strand- og badetur for hele familien, undtagen Ferdinand, Pernille, Anders og mig! Til gengæld nød jeg de andres badeleg og ikke mindst aftensmåltidet.

Godt at de kunne få 3 ugers ferie sammen, og så i en dansk sommer, hvor varmen virkelig slog igennem, og vandet var godt og friskt.







Ligesom med beslutningen om at tage på ferie i Evian, så fik vi også i juli måned lyst til at tage et par dage til Fanø. Vejret var jo perfekt, så via internettet fandt vi, trods det at det var højsommer og højsæson, et værelse på den tidligere Søfartsskole i Nordby, der nu er omdannet til 'Night and Stay'. Ingen ekstra rengøringsudgifter for Ollie, så det var mere end perfekt. Kan varmt anbefales. Hotellet er rent og pænt med gode udenomsfaciliteter, hvor man kan nyde sin hjembragte mad. Er helt ideelt for os, der har hund, idet afstanden til hundeskov er kort - bare lige ned af vejen - så det nød vi i fulde mål. Oplevede solnedgangen fra toppen af en af de mange bunkers, der stadig ligger gemt i klitterne oppe på nordøen.

Og Fanø var bare dejlig, også selvom jeg stadig irriteres over alle de naturrestriktioner og forbud, som vi ikke blev mødt af i vores ungdom. Men det er vel nødvendigt, når så mange mennesker skal færdes i sårbare områder. Stranden var lækker, og vandet så indbydende, at Ollie og jeg måtte i. Kom som de eneste i bølgerne! Vi var på besøg hos tante Kis. Dejligt at se hende igen. Endnu ikke helt frisk, men efter omstændigheder og alderen taget i betragtning, så virkede hun imponerende frisk. Fætter Lars var også på Fanø, så vi spiste en rigtig hyggelig frokost sammen med ham, Aurianne og Søren. Ikke set dem i alt for mange år, så det var bare godt, og Aurianne og Søren var en fornøjelse at opleve og være sammen med.

3 overnatninger, og så var den mini-ferie slut.





September måned - der skete der noget, så der havde vi travlt, men på en rigtig god måde. Først var der den årlige og traditionelle kegleudflugt med KK80. Turen gik i år til Samsø, med afrejse fra Kalundborg. Hjem til Theodors fødselsdag, og weekenden efter til tante Gertruds 80-års fødselsdag i Vejle. Rigtig hyggelig dag. Gertrud var så glad, og godt at se Lars igen, samt ikke mindst Claus og familie. Næste uge Internatmøde med tandlægeforeningen fra fredag til lørdag, dvs. lørdagen måtte jeg springe over, fordi nevø Christian havde kaldt til bryllup om lørdagen, hvor han blev gift med smukke Louise ved et formidabelt bryllup afholdt i Nordsjælland. Jobbet som toastmaster var overladt til mig, så foruden en god del forberedelse og sangskrivning, så gik der megen tid med det. Men sjovt var det! Vi overnattede på stedet efter festen, og kørte om søndagen direkte til lufthavnen, hvor vi tog et fly til Nice. Hentede den lejede bil, og drog nordpå til Cabrières d'Avignon, hvor vi blev indlogeret hos Marianne og Torben i Maison Eclair, en ny skøn feriebolig, som de havde fundet. Dejlige og varme dage i Provence, og som altid i godt selskab, også kulinarisk. Ollie måtte i pleje, så han havde kronede dage hos Yvonne og Søren i Lellinge, men savnet, det var han, fars hund!



Generalforsamling i KK80, hvor forretningsføreren aflægger regnskab. Udflugt med veteranbus og underholdende chauffør, der i bedste Beverly Hills-stil kørte os forbi alle de rige og kendte på Samsø. Endelig fik Anne mulighed for at svinge Dankortet. Et lammeskind, som hun ikke kunne være foruden, under påskud af, at det var til Ollie.



Maison Eclairé var et hyggeligt og autentisk stenhus, og så med saltvands-pool. Iskold, men til sidst vænne- de selv jeg mig til det. Fin have med gode terrasser, sol og skygge. Cambrieres var en by fyldt med stenhuse og høje stenmure. En bager, en købmand og en slagter, samt en fantastisk restaurant med hotel. Ingen cafeerm så nabobyen måtte holde for.



Intet besøg i den del af Provence uden et besøg hos Caroline, der laver fantastisk og smukt dekoreret lertøj. Samtidig en rigtig sød person. Rådhuset i byen med den typiske stenopbygning, og endelig en meget gammel oliemølle, nærmest hugget ind i klippen. Nu utilgængelig og lidet kendt, men stor oplevelse at kæmpe sig ind til ad uvejsom sti.



Sådan ser man ud, når man lige har fået godkendt sin PhD-afhandling med stor ros og anerkendelse fra de 3 opponenter. En lykkelig Mette, og nogle lige så glade og stolte forældre. En lang rejse havde nået sit mål den 30. november, og det blev på alle måder en fantastisk afslutning, der efter fremlæggelse og bedømmelse blev fejret på bedste vis med reception og tapas-aften i familie, venner og kollegaers lag. Længe siden at vi har set en så glad og afslappet datter, der også forsvarede sin afhandling med stort overskud.



Sune Auken, Mettes vejleder.





Den 9. december blev Ferdinand døbt i Lutherkirken på Østerbro. Dejlig dag og højtidelighed i en smuk og menneskefyldt kirke. Lutherkirken fejrede netop den søndag sin 100 års fødselsdag med procession af kirkens præster, provst og biskop, samt indslag af flere kor. Det hele gik ligesom op i en højere 'Martin Luther-enhed', fordi Ferdinands fulde navn blev: **Ferdinand Martin Møller Rasch** - og far Martin bar



og var gudfar. Ferdinand opførte sig helt eksemplarisk, og blev i kirken uden et kny i de halvanden time, som det varede. Fantastisk dreng!



Godt nytår!

Juleaften fejrer vi hos Pernille og Martin, sammen med Grethe, Pernilles mor.

1. juledag drager vi som sædvanlig til St. Torøje og julefrokost med Annes slægt.

Nytårsaften fejrer vi på Skagen - Anne, Ollie og jeg - bare for at prøve noget helt nyt. Restauranten i Feriecentret annoncerer med en lækker nytårsmenu, så den tager vi og hygger os med os selv og naturen.