

I efteråret, helt præcist 25. september, fik de lokket Per Skov Jensen og Ole Ringgaard Hansen samt klubhusbestyrer Ole Møller med – og keglерiet blev formelt organiseret i KK 80. Med hver fjerde torsdag som fast spilledag. Det månedlige kontingent udgjorde 25 kr.

I 1982 blev kontingentet hævet med en femmer til 30 kr., men nogle få måneder senere røg der yderligere en tier på til 40 kr. Jo, det var inflationstider. Til de af jer piger, der ikke ved, hvad vi gi'r i dag, så er der kommet et nul mere på. Jeg spørger bare: Er jeres tilskud til husholdningen steget med samme tempo?

Med udgangen af året, nemlig 1. december måtte vi tage afsked med Ole, der rykkede teltpælene op og flyttede med familien til Sverige. Gennem mit netværk kunne vi så fylde op med Preben Pilebjerg, fra det nye spilleår. Vi manglede et medlem med dommerbaggrund, når bølgernes gik højt!

Dengang fulgte vi regnskabsmæssigt kalenderåret. Men på årsmødet besluttede vi at køre første halvår 1983 som en hel sæson og derefter gå over til at lade spilleåret løbe efterår/forår.

Lidt personlig strid betød udmeldelse fra Knud Hansen, Preben Oldrup og Torben Sørensen ved indgangen til 1983, hvor Søren Marquertsen som forsvarende keglekonge kunne kaste årets første kugle.

Heldigvis var det lykkedes at fylde hullerne ud med to nye dommere, Mogens Jensen og Jens Spanning, jo, det gik hedt til tider, samt Jens Erik Jensen, Falck-redder, som også have stort kørekort .

83/84 sæsonen indledtes med Erik Jensen som keglekonge, men desværre også uden Jens Spanning, der var flyttet til London. Han nåede kun seks spillerunder i KK 80-regi. Men vi havde garderet os med en produkthandler, som vognmanden og sjoveren fik lempet ind allerede i foråret, fordi vi vidste, Jens af arbejdsmæssige grunde måtte melde sig ud. Farmeren fik sin debut den 19. april og imponerede med store armbevægelser, men bestemt også ukontrollerede, thi han præsterede at sende hele 15 (femten) kugler i pisserenden i sin første serie på 25 kast, tællende til protokollen. Senere er han, som alle jo ved, blevet en kende skarpere og har tillige udnævnt sig selv som klubejer!

Derudover fik vi også en udmeldelse fra Søren M. ved udgangen af den halve sæson. De efterfølgende sæsoner har jeg ikke haft tid til at nærlæse. Men jeg skal selvfølgelig heller ikke tage al jeres tid med historiefortælling. Dog vil jeg runde mit indlæg af med den første udflugt, KK 80 drog ud på, den 31. juli i 1981.

Der blev købt 16 billetter til Tivoli Revyen, bus lejet og afsluttende spisning på Kongstrup Møllekro. Hele svineriet løb op i 2.538 kr. (1234 for revybilletter, 420 kr. for bus og 1264 kr. for spisning).